

Gamla löner och priser, skrivet av Kerstin Forsberg

Lönen för en lärarinna var 1914, 175:- kr. per kvartal, men från sista kvartalet drogs 33:33 kr. från sista hundralappen. det skulle sparas till pensioner.

I varje by fanns en eller två slaktare. Frank Hägg var slaktare åt hela Västibyn (Råne), 3:- kr. fick han för att slakta en gris, inkluderande skällning och styckning.

För en kalv fick han 75 öre.

Frank kunde också klippa folk, för detta fick han 1:- kr.

Lönen för ett dagsverke var på 30-talet 3:50: kr.

2:- kr. per dag fick en kvinna som stod ock bakade tunnbröd en hel dag.

Detta måst ställas i relation till dåvarande priser:

1929 kostade en liter mjölk 28 öre, 3 hg köttfärs 90 öre, 100 liter potatis 8:- kr. mjöl 30 öre per kilo, kaffe 2:- kr. per kilo, i pkt. kakao 25 öre.

1842 18 juni utfärdades folkskolestadgan om obligatorisk folkskola.

1848 byggdes första skolhuset i Råne, det hus där nu Anders och Viveka Ökvist bor.

Skriftliga övningar skedde på griffeltavla och i sandlåda.

Under 30-, 40-, och 50-talen byggdes flera skolhus ute i byarna.

Det var bråttom att utbilda lärare.

Både i Råne och Töre fanns därför småskole-seminarium.

1931 Stod nya skolhuset färdigt (gula huset i rondellen vid Medborgar-kontoret).

Då gick man sex-årig folkskola, samt fortsättningsskola. pojkarna i träslöjd eller skomakeri, flickorna i skolkök.

1936 inrättades högre folkskolan i Råne. Då fick bygdens ungdomar som ville studera vidare närmare till den undervisning som under fyra år ledde fram till real-examen. En examen som senare gjorde det möjligt att söka till gymnasium, t.ex. i Lule eller Boden. De elever som gick över från sex-årig folkskola slapp då undervisning i fortsättningsskola.

Från 1931 blev skolfrukost och tandvård fri.

Från 1936 hade man fri skolmateriel.

Från 1942 utökades skolgången till sju år.

1934 började jag småskolan. Min lärarinna var Emma Broström. För henne gick jag 2 år. Slöjd hade man från tredje klass, alltid efter ordinarie skoltid.

I fyran, femman och sexan hade samma lärare i alla klasser (Ernst Gandahl).

1940 Började jag realskolan. Rektorn hette Ernst Lundbäck. Det var ovant med en lärare för varje ämne.

I första klassen lästes tyska som då var förstaspråk.

I andra klassen började man med engelska, franska, matematik, historia, svenska, biologi, kristendom, fysik och kemi. Efter fyra år tog man realexamen. Första mössan var grön, efter examen fick man den gråa mössan. Man hade både skriftliga och muntliga prov. Till att börja med så gick man som privatist i Lule.

1945 var första året man tog hela sin examen i Råne.

På 1940-talet kostade ett biobesök 75 öre.

På 1950-talet kostade en klippning 3:50, en permanent 25:-.

I Råne fanns två biograf, Rånegården och Folkets Hus, där hade man också dans.

Råne hade en egen dansorkester "Rune Lindkvist".

Stor dansbana fanns där Klockarängen nu ligger, en dansbiljett kostade 10 öre.

Vi hade tre bagerier, Fahlessons, Lidmans och Lilla Hembageriet. Dessa levererade bröd till hela Älvdalen. Brödet gick med bussar varje dag. En limpa kostade på 1930-talet 35 öre.